

R.K. Parochie St. Ludgerus te Utrecht

Ludgerus Magazine

Hemelvaart

Pinksteren

16 Mei 2017





St. Antoniuskerk

Kanaalstraat 200, 3531 CR Utrecht; 030 – 293 08 79 | ma-vr: 9-12 uur | antoniusvanpadua@hotmail.com



St. Dominicuskerk

Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht; 030 – 293 52 45 | ma-vr: 9-12 uur | secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl



St. Jacobuskerk

Prins Bernhardplein 40, 3555 AL Utrecht; 030 – 244 22 01 | ma-vr: 9-13 uur | jacobuskerk@sintludgerus.nl



St. Josephkerk

Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht; 030 – 271 93 93 (B.g.g.: centraal secretariaat: 030 – 244 13 19) | draaiwegkerk@planet.nl



St. Nicolaas- en St. Monicakerk

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht; 030 – 244 13 19 | ma-do: 9-16 vr: 9-12 uur | rk.kerkcentrum@nicmonpar.nl



Rafaëlkerk

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht; 030 – 261 12 52 | ma-vr: 10-12 uur | secretariaat@sint-rafael.nl

Colofon

Ludgerus Magazine is het tijdschrift van de parochie van St. Ludgerus in Utrecht. Het verschijnt zes keer per jaar.

Coördinatie: Robert Stok

Tekstbijdragen: Charles Vrencken, Gerrit Jan Westerveld, Koos Smits, Ton Huitink, René Grootenhuis, Yosé Höhne Sparboth

Vormgeving: Michel Dankers

Druk: Van Horssen OJ Service BV

Opplage: 3900

Contactadres:

Zie centraal secretariaat St. Ludgerusparochie

Advertenties:

Wilt u een advertentie plaatsen? Informatie over prijzen en voorwaarden zijn te verkrijgen bij het centraal secretariaat.

© Overname van berichten / artikelen uit dit magazine is mogelijk, mits met toestemming van het secretariaat van de parochie en met bronvermelding.

Mededelingen, berichten of andere copy voor Ludgerus Magazine zijn meer dan welkom! Als u berichten heeft, schroom niet ze te versturen naar het secretariaat. Maar: hou het wel kort, zo'n 150 woorden per bericht. Op een pagina kunnen we niet meer dan 450 woorden kwijt. Heeft u een langere bijdrage, neem dan s.v.p. eerst even contact op met het secretariaat: 030 – 244 13 19.

Over aanlevering van kopij voor het volgende centrale nummer wordt u nader geïnformeerd.

Het parochiebestuur

Pastoor Huitink (voorzitter)

Robert Stok (secretaris)

Joop Schwartz (personeelszaken)

Bert Vermeulen (gebouwen)

3 Vacatures

Het secretariaat

Centraal secretariaat Sint Ludgerusparochie

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht.

030 – 244 13 19

secretariaat@sintludgerus.nl

www.sintludgerus.nl

Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag 9 – 12 uur

Pastoor

Drs. A.J. Huitink: pastoorutrecht@gmail.com ;
telefonisch via centraal secretariaat.

Priester-assistent:

Koos Smits: p.ksmits@kpnmail.nl

tel.: 06 – 1523 2729

Pastoraal werker:

Gerrit Jan Westerveld: gj.westerveld@fiscali.nl,
tel.: 030 – 2963078.

B.g.g. zijn de pastores bereikbaar via het centraal secretariaat 030 – 244 13 19
Voor **noodgevallen** kunt u ook contact leggen via uw lokale secretariaat of lokale telefoonnummer (zie hierboven).

Beste parochianen,

Pinksteren

Sprookjes beginnen met "er was eens lang geleden" en eindigen met "en ze leefden nog lang en gelukkig". Menig Bijbelverhaal is ook volgens een bepaald patroon geschreven. In het verhaal van Lucas over het Pinksterfeest in Jeruzalem (Handelingen 2) klinkt een echo van verhalen uit het Oude Testament. Wind en vuur zijn daar beelden voor de verschijning van de Eeuwige bij Zijn volk (lees Exodus 3:1-6 en 19:17-20 en Ezechiël 43:1-2). Er is ook een weerklink hoorbaar over profeten die door de Geest buiten zinnen, in extase, raken (1 Samuel 10:1-12) om het nieuwe elan van de leerlingen van Jezus in Jeruzalem te beschrijven.



Mensen uit alle hoeken van de wereld verstaan in hun eigen taal wat mannen uit Galilea meldden over God die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Er komt volgens Lucas door Jezus' leerlingen een eind aan de Babylonische spraakverwarring die de mensheid uit elkaar heeft gedreven (Genesis 11:1-11). Lucas ziet een nieuwe gemeenschap ontstaan waarin traditionele grenzen tussen mensen verbleken.

In Jeruzalem wordt de kerk, dat is in het Grieks letterlijk "wat van de Heer is", geboren.

Deze gemeenschap omvat de hele bewoonde wereld, d.i., weer in het Grieks, "oecumene".

In een brief aan de gemeente in Corinthhe (1 Corinthhe 12:3-13) spreekt de apostel Paulus uitgebreid over de betekenis van de kerk. Het is de plaats waar God, de Geest, in deze wereld aan het licht komt. Het is de gemeenschap waarin alle mensen met hun eigen kwaliteiten meetellen. Door de doop zijn we opgenomen in deze kring, waarin niet gekeken wordt naar wat je doet of bent. Paulus gebruikt het beeld van het lichaam dat uit allerlei verschillende delen is opgebouwd. Juist door de verscheidenheid van armen en benen, ogen en oren wordt het geheel compleet. De verscheidenheid van mensen is een rijkdom, een gave van de Geest. Zo laat de veelheid van de schepselen Gods grootheid zien (Psalm 104).

Deze visie kost ons wel eens moeite. Het is voor ons vaak lastig om verder te kijken en te denken dan wat ons vertrouwd is. Je ziet het op zondagmorgen in de kerk bij het koffiedrinken, waar we niet echt raad weten met die meneer of mevrouw die duidelijk "niet van hier is".

Dat zag Johannes ook bij de leerlingen van Jezus in Jeruzalem. Ze hadden de deuren op slot uit angst voor de leiders van het volk. Bij hen breekt de Heer in en Hij maakt nieuwe, vrije, mensen van hen. Door Zijn Geest gedreven zullen ze, als de Heer zelf, anderen vergeven: een kans op leven bieden (Johannes 20:19-23).

Ik wens ons Zijn Geest toe, die de ogen opent voor elk nieuw begin en leert met hoop te leven.



Gerrit Jan Westerveld, pastoraal werker St. Ludgerusparochie

The Piano Player

Nol van Beek is een ervaren pianist met een zeer brede muzikale belangstelling. Waar mensen in een informele sfeer bijeen zijn zorgt hij voor onderhoudende en muzikaal verantwoorde achtergrondmuziek

Telefoon: 06-29065822
Mail : info@pianoplayerutrecht.nl

www.pianoplayerutrecht.nl



Scan deze QR code

SCHILDERSBEDRIJF JOH VAN DOORN DE BILT B.V.

TEL. 030-2200109 WWW.JOHVANDOORN.NL



st barbara
R.K. BEGRAAFPLAATS

**Begraafplaats
St. Barbara**

Prinsesselaan 2
3583 GZ Utrecht
t 030 251 56 15

www.begraafplaats-sintbarbara.nl

A photograph of a Gothic church with a tall spire, surrounded by a cemetery. A large, flowing purple ribbon graphic is overlaid on the right side of the image.

Stadsparochie Utrecht:

Weten wat er speelt

Het samengaan van de Ludgerus-, Martinus- en Salvatorparochies is ook een flinke uitdaging voor de communicatie. Hoe zorgen we in de nieuwe grote parochie dat we weten wat er speelt? Hoe laten we naar buiten toe zien wat we als katholieke gemeenschappen doen en hoe spelen we in op het internet-tijdperk?

Onlangs heeft de werkgroep communicatie haar eindadvies gepresenteerd. Dat is gericht op de interne communicatie binnen de (grote) parochie én op de communicatie naar buiten.

De eerste pijler van de communicatie is één gezamenlijk parochieblad voor de nieuwe parochie. Met daarin informatie over de parochie als geheel en informatie over de afzonderlijke geloofsgemeenschappen, voor zover die informatie voor de andere geloofsgemeenschappen van belang is.

De tweede pijler is de communicatie binnen de eigen geloofsgemeenschap. Elke geloofsgemeenschap is daar zelf verantwoordelijk voor en brengt een eigen nieuwsbrief uit. Digitaal én op papier. Daarin staat alles wat de parochianen en de vrijwilligers over de eigen gemeenschap moeten weten.

De derde pijler is digitaal:

een internetplatform waar zowel de stadsbrede parochie als de verschillende geloofsgemeenschappen zich presenteren in één huisstijl. De geloofsgemeenschappen zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van de eigen pagina binnen die website.

De vierde pijler is een wekelijkse digitale nieuwsbrief voor vrijwilligers en belangstellenden. Deze nieuwsbrief wordt samengesteld door leden van het pastoraal team en het centraal secretariaat van de parochie.

Daarnaast willen we proberen van parochianen te weten te komen waarin ze geïnteresseerd zijn (bijzondere liturgische vieringen, diaconale projecten, catechetische activiteiten, speciale activiteiten voor jongeren of voor ouderen), zodat we hen regelmatig gericht op de hoogte kunnen houden van activiteiten en initiatieven van de parochie. Een aangekondigde verbetering van

het registratiesysteem van parochianen moet ons daartoe in staat stellen.

Inmiddels is de groep gestart die de komende maanden het nieuwe parochieblad gaat voorbereiden. Adeline Riesselmann trekt die kar. De bedoeling is dat het parochieblad in de nieuwe opzet na de zomer van start gaat.

En verder

De stuurgroep werkt intussen aan plannen voor een stabiel en voor de toekomst duurzaam perspectief voor wat betreft het aantal gebouwen en de financiële basis. Ook in de tweede werkconferentie over financiën en gebouwen is erop aangedrongen daar nuchter en toekomstgericht naar te kijken: het gaat om wat we nodig hebben voor die toekomst, niet om wat we vroeger hadden of wat we nu hebben. De besturen zullen eind mei over die plannen praten en het toekomstperspectief bepalen.



Afscheid Rogér van Dijk

-Door Charles Vrencken-

Binnen afzienbare tijd moet de Joseph-gemeenschap helaas afscheid nemen van Rogér van Dijk. Rogér verhuist begin zomer naar het Arnhemse. Rogér was jarenlang de vaste organist en locatiemanager van de Joseph.



Roger is bescheiden en wil geen gedoe rond zijn afscheid. Hij is intussen

onvervangbaar geworden. De dagelijkse beheertaken liggen voortaan bij de koster,

de pastorale aansturing zal uit de Woensdaggroep moeten komen.

Vanuit de Vrienden van de Joseph groep (kunstminnaars en buurtbewoners) wordt druk uitgeoefend om een oplossing te vinden voor het behoud van het gebouw. Na het afscheid van Gerard vorig jaar begint de Joseph-gemeenschap toch wel fragiel te worden.

Joseph-Terugkomdag

-Door Charles Vrencken-

De terugkomdag afgelopen 18 maart werd goed bezocht door 15 à 20 mensen. Op de vraag van pastoor Huitink hoe het nu ging kwam er een schuchter: "niet best"! Mensen hebben hun draai nog niet allemaal gevonden. Men had meer begeleiding verwacht in dit proces! "Waarom moest uitgerekend de Joseph dicht en niet de Rafael?" De pastoor gaf aan dat hij niet in wilde gaan op beslissingen die vóór hem genomen waren. Dat hij het soms ook niet wist. Er zouden nog veel meer kerken dichtgaan.

De pastoor liet een beetje doorschemeren de parochiekerken een beetje een oude gepasseerde formule te vinden. Men wilde nu naar een

nieuwe formule. Daartoe was de Stadssynode ingericht en later de bijeenkomsten met René Grotenhuis. Hij riep ons op vooral deel te nemen aan alle bijeenkomsten om mee te praten!

Mensen waren verbaasd geweest dat er nog kerkbijdrage werd gevraagd voor de Joseph. Ze gingen nu naar de Rafael en hadden verwacht daar kerkbijdrage te gaan betalen. De pastoor gaf aan dat er voor de Joseph nog steeds kosten worden gemaakt en dat er dus nog steeds geld nodig is.

De meeste mensen van de Joseph zouden graag zien dat de kerk op een of andere manier doorgaat als kerk voor de Serviërs en/of Ukraïners. Pastoor vroeg

hoe mensen het vonden als de kerk voor een symbolisch bedrag verkocht werd? Hij was blij dat de Jacobus goed verkocht was, al is de gemeenschap dáár niet blij: er was kritiek op de Best Life Church. Pastor Smits was er geweest en het ging heel veel over Jezus. Veel jongeren, grote opkomst, niets mis mee.

Volgens de pastoor was er altijd maar kritiek op ambtsdragers in de RK-kerk (inclusief de kardinaal) en dat was in de Protestantse kerken nooit het geval. Katholieken waren weinig trots op hun kerk. Kwamen nog opmerkingen dat de moskeeën blijven groeien in aantal, kerken blijven sluiten, het katholiek onderwijs niets meer voorstelt en een vraag of de Dom ook aan de eredienst was onttrokken?

Verlag bijeenkomst op 25 maart

Het Joseph-kerkgebouw

-Door Charles Vrencken-

Wij waren verrast door de grote opkomst. Het gros van de mensen was niet-parochiaan. Er waren kunstminnaars uit het hele land, mensen uit de museumwereld, van de gemeente, sluitingsdeskundigen, buurtbewoners en een delegatie van de Servische gemeenschap. Pastor Westerveld was er, maar verhinderd na de pauze. We misten iemand van het bestuur. Zelf was ik er vanaf 15.00 uur en maakte zo de discussie en de vragen mee. Mijn conclusie : het wordt niet makkelijk.

Wat me trof was de grote waardering voor de Joseph als kunstwerk (vooral het interieur + orgel): het altaar werd zelfs uniek genoemd, nationaal en internationaal. De kerk is ook nog eens een trekpleister voor zwaluwen en vleermuizen.

Meerdere malen werd genoemd dat het echt een kerk-kerkgebouw is. Alle aanpassingen zullen afbreuk doen aan het gebouw.

Verbouw tot luxe woningen ? Wordt moeilijk in een volksbuurt. Verder staat er al veel onroerend goed leeg en te koop in Utrecht. Er zijn best gegadigden voor het gebouw: vooraan de Servische gemeenschap.

Eendeskundigeschatverwarming- en onderhoudskosten toch wel op een €40.000 tot €50.000 per jaar. Wie kan dat betalen? Verwezen werd naar de Metaal Kathedraal in de Meern aangekocht door een particulier, die haar hele vermogen zag verdwijnen in de kerk: een ongelooflijke druk op haar gezin. In het begin waren er nog vrijwilligers, dat werd allens minder, zodat er toch betaalde krachten moesten worden

ingehuurd. Onderschat het niet.

Aangenomen mag worden dat het Catharijne-convent geen belangstelling heeft: de Willibrord is meerdere malen aangeboden (openstaande schuld van € 1,5 miljoen). Een dependance is gewoon te kostbaar voor het museum.

Buurtbewoners zien het zitten als een mogelijke ontmoetingsplek voor de buurt (gebouw en mogelijk openbaar park)+ religieuze functie. Mensen vroegen zich af of er contact was geweest met scholen in de buurt. (Die contacten zijn er in het verleden geweest en waren zeer teleurstellend.

De scholen in de buurt zijn ook nog eens openbare scholen. Activiteiten altijd van ouders of mét ouders).

Aan het einde van de middag was er toch weer verwarring over wie nu de eigenaar is. Formeel het kerkbestuur. Ervaring zou echter leren dat je linksom of rechtsom toch met het Bisdom te maken krijgt, dat "bijzonder star" werd genoemd.



De Gans, de Zwaan en de Duif

Het klinkt als een sprookjestitel: “de Gans, de Zwaan en de Duif”. Onder deze titel zou een creatief schrijver ongetwijfeld een prachtig sprookje kunnen schrijven met een wijze moraal. Maar hier is het de titel boven een bloedserieus hoofdstuk uit de geschiedenis, waar inderdaad rijkelijk veel bloed gevloeid heeft. Maar goed, laten wij de drie vogels maar eens gaan beschrijven.

-Door priester Koos Smits-

De Gans van Ludger

Toen Jezus rondtrok door het land Israël en de Blijde Boodschap verkondigde, bracht Hij eens een hele kudde zwijnen in beweging, overigens met nogal tragische afloop (Markus 5). Vergelijkbaar bracht ook Ludger op een van zijn missiereizen een groep ganzen in beweging, maar gelukkig met een veel positievere afloop.

Het moet rond het jaar 800 geweest zijn, toen deze wonderlijke gebeurtenis plaats vond. Eén van de versies van deze legende vertelt ons: “Ludger werd gevraagd een dorp te helpen dat geteisterd werd door een ganzenplaag. Ludger maakte korte metten. Hij pakte een gans bij de nek en begroef het dier levend en wel in de grond. Echter, de gans kwam een paar meter verderop weer uit de grond te voorschijn. En daar ontstond de bron waaruit de rivier de Berkel is ontstaan. Zo wordt Ludger nog steeds met een gans afgebeeld.”

De Zwaan van Luther

Terwijl wij van de gans van Ludger spreken, tellen wij intussen het jaar 2017. Dat is het jaar waarin herdacht wordt, dat Maarten Luther met zijn 95 stellingen aan de slotpoort te Wittenberg een begin maakte



aan de Reformatie. Het is nu dus het jaar van “Refo 500”. In Nederland zijn het weliswaar de Protestanten van Calvinistische huize, maar het is Luther die de Reformatie in beweging zette. Wie een Lutherse kerk binnenloopt (zoals de kleine barokke Lutherse kerk in Utrecht), ziet wellicht ergens in een glas-

inloodraam of houten sculptuur een zwaan. Een zwaan? Hoe bijbels Luther ook was, in de hele Bijbel is geen enkele verwijzing naar deze imponerende en sterke zwemvogel. Zou de zwaan dan wijzen op Luther, die zijn sterke vleugels krachtig uitsloeg tegen al zijn kerkelijke vijanden? Aardig bedacht, maar het klopt niet.

De Gans van Hus

De zwaan lijkt legendarisch, maar is misschien toch helemaal waar. Namelijk, honderd jaar voordat Maarten Luther zijn 95 stellingen aanplakte, was er in Tsjechië een kerkhervormer opgestaan die soortgelijke vernieuwende ideeën had uitgesproken. Dat was met de heiligen Gregorius, Bernardus en Franciscus al eerder gebeurd, maar Hus oefende daarbij ook pittige kritiek uit op de Kerk van zijn tijd. Tja, dán wordt het gauw problematisch. Bovendien kreeg Hus ook nog eens vele volgelingen. Ja, toen werd hij echt gevaarlijk. Daarom werd hij door de Kerk als “ketter”

gebrandmerkt en veroordeeld tot de brandstapel. Hus stierf een pijnlijke dood.

Maar wat heeft dat nou met de zwaan van Luther en de gans van Ludger te maken? Wel, toevallig betekent de naam "Hus" in het Tsjechisch "gans". Vlak voordat Hus werd verbrand, zou hij gezegd hebben: "Gij braadt nu een gans (= Hus), maar over honderd jaar zult gij een zwaan horen zingen." De Lutherse traditie verklaart natuurlijk zelfbewust: "Hus is de gans en Luther de zwaan."

De Duif van God.

En wat doet de duif nu ineens in dit verhaal? Wel, het beroemde boek van Klaes Sierksma over Ludger eindigt met een bijdrage van priester Jan van der Wal in de Friese taal: "De wylde guozzen fan Liudger". Niet de duif, maar de gans wordt daar als symbool van de Heilige Geest genoemd. De laatste alinea luidt dan: "De leren seagen yn 'e wylde goes it byld fan 'e Hillige Geast, dy 't ús ropt op de pylgerreis fan it libben. Bliuw net hingjen op ien plak, mar lit de Geast yn dy wurkje om

aloan wer nije fierten te sykjen. Liudger, ús hillige Patroan, dy restleaze swalker en pylger.

Of in het Nederlands: "De leren zeggen, een wilde gans is het beeld van de Heilige Geest, die ons roept tot de pelgrimsreis van het leven. Blijf niet hangen op één plek, maar laat de Geest in je werken om alleen weer nieuwe verten te zoeken. O Ludger, onze heilige Patroon, gij rusteloze zwerver en pelgrim."

Beste Ludgerus-liefhebbers, ik wens jullie allen de Heilige Gans van Ludgerus.

In Holy Trinity Anglican Church op zaterdag 24 en zondag 25 juni 2017

Psalmen in de Nacht tijdens Kerkennacht

De Kerkennacht begint op zaterdag 24 juni in Utrecht oost wordt dit jaar bijzonder in de Engelse Kerk. De drie kerken rondom het Wilhelminapark beginnen om 18.00 uur met een oecumenische Vesper in de Antoniuskapel van de R.K. St. Aloysiuskerk.

Om 19.00 uur gaan de deuren open van deze kerk alsook van de Protestantse Wilhelminakerk en de Anglicaanse Holy Trinity Church.

Van twee kerken sluiten de deuren om 22.30 uur maar niet



in Holy Trinity Church. Daar zingen we (net als in Job 35 en Handelingen 16) Psalmen in de Nacht en het koor van de kerk wil dat doen in de 12 uren na de opening van de deuren

op zaterdagavond 19.00 uur. Daarbij ziet het er naar uit, met de medewerking van anderen, alle Psalmen te zingen in de grote variatie die we in Nederland kennen. Ongetwijfeld zong Jezus ook Psalmen in de Synagoge en thuis.

Het thema van de landelijke Kerkennacht 2017 'Meer dan een dak' wordt zo 'Meer dan een Psalm' en daarmee een oecumenisch missionair evenement in de stad!

De Kerkennacht wordt op zondagmorgen om 07.30 uur afgesloten met Choral Mattins.

Terugblik

Twee jaar pastoor van de S

- Door Pastoor Ton Huitink-

In dit laatste nummer van het Ludgerus Magazine wil ik terugkijken op de afgelopen twee jaar dat ik in Utrecht werkzaam ben als pastoor van de St Ludgerus parochie. Ik vertel u geen geheim dat ik ben aangetreden onder niet zo heel gunstig gesternte. Het besluit om vijf van de zes kerken af te gaan stoten was reeds genomen. Voor mij betekende dat; opstappen op een rijdende trein. De eerste kennismakingsgesprekken met lokale gemeenschappen waren allerhartelijks maar het werd me ook al snel duidelijk dat er veel onvrede en onrust heerste.

Geen prettig begin

Ik hoop dat u begrijpt dat het voor mij geen prettig vooruitzicht was om als nieuw aangetreden pastoor binnen 6 maanden vijf van de zes kerken in de Ludgerus parochie te sluiten. Na rijp beraad en overleg heb ik toen besloten om deze datum op te schuiven naar 1 juli 2016. Vanaf die datum kwam een einde aan de zondagse viering van de eucharistie en communievieringen. Daar de kerken nog niet aan de Goddelijke eredienst werden onttrokken kon er, na goedkeuring van de pastoor, in bijzondere gevallen

toch nog eucharistie worden gevierd. Deze uitzonderingen betrof met name jubilea van de kerken. Indien de gemeenschap het wenst zou men wel woord en gebedsvieringen kunnen houden. De kerken zouden beschikbaar blijven voor rouwen en trouw en doop vieringen. Aan alle gemeenschappen is nadrukkelijk gevraagd om toch vooral met nieuwe concrete plannen te komen hoe men denkt als gemeenschap toch bij elkaar te kunnen blijven komen ook al heeft men niet meer de beschikking over een eigen kerkgebouw. Wat kan worden voortgezet en wat is daarvoor voor nodig?

Voortvarend of schoorvoetend

De ene gemeenschap is hiermee voortvarend aan het werk gegaan de ander schoorvoetend. De ingediende plannen zijn door het parochiebestuur bekeken en besproken. De plannen die een voortzetting omvatte van het oude aanbod zijn door het bestuur afgewezen. Plannen met nieuwe initiatieven zijn nader besproken met de betreffende gemeenschappen. De Joseph gemeenschap bleek niet meer in staat om de huidige activiteiten voort te zetten. In deze kerk werd in maart 2016 de laatste zondagse eucharistie gevierd.

Inmiddels zijn we nu ook weer bijna een jaar verder na 1 juli 2016. In bijna alle vijf kerken die gesloten gaan worden wordt nog regelmatig in het weekend een woord en gebedsviering gehouden. Voor de Jacobus kerk is inmiddels ook een koper gevonden.

Door de gemeenschap zijn contacten gelegd met de zusters van het Cenakel en de Bethel kerk. De Jacobus gemeenschap mag weten dat de zusters hen van harte verwelkomen om samen in de Ludgerkapel de zondagse eucharistie te vieren. Voor de Joseph gemeenschap liggen de zaken toch anders. De oude parochianen kunnen het niet meer opbrengen om nog activiteiten te ondernemen. Degenen die nog actief zijn, vormen een heel kleine groep van vrijwilligers wiens leeftijd ook vrij hoog is. Maar zij verrichten hun met name onderhouds- en beheers taken nog steeds met enthousiasme.

Voor de gemeenschappen van de Dominicus kerk en de Antonius kerk en de Nicolaas Monica kerk liggen er plannen op de plank die tot verkoop die nog nadere uitwerking en bespreking behoeven, met name met betrekking tot de financiering.

St. Ludgerus parochie



Zorg over drie parochies

Ik realiseer me goed dat ik tot nu toe een koude en voor sommigen misschien kille beschrijving heb gegeven van de stand van zaken. Ik hoop echter dat u van mij wilt aannemen dat de afgelopen twee jaar mij niet in de koude kleren zijn gaan zitten. Met de verantwoordelijkheid die ik heb gekregen voor de Ludgerus parochie blijft het niet. Ook ben ik pastoor van de Martinus en Salvator parochie. De zorgen die ik heb voor de parochianen van Ludgerus heb ik ook voor deze twee parochies.

Het is om die reden dat ik kort na mijn benoeming ben begonnen met een Stadssynode en een tegelijk een bestuurlijk vernieuwingsproces.

Terwijl ik dit artikel schrijf ligt het concept pastoraal beleidsplan klaar om nader te worden besproken. Een eerste proeve hiervan is reeds breed besproken tijdens een werkconferentie. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in dit plan. Ook is er vanuit de drie besturen een Stuurgroep gevormd die ook een aantal bestuurlijke, secretariële en financiële zaken op een rij heeft gezet. Na de zomer hopen we een nieuw bestuur te kunnen vormen voor de drie parochies en zal er een gebouwencommissie

worden ingesteld die zich gaat buigen over de toekomst van onze kerkgebouwen. Ook de Martinus en Salvator parochie kampt immers met dezelfde zorgen en problemen als de Ludgerus. Onze aartsbisschop heeft er bij mij op aangedrongen om niet alleen naar de Ludgerus parochie te kijken. Ook de ander parochies moeten onder de loep worden genomen vanwege dezelfde problematieken.

Pastorale zorg

U begrijpt dat het een hele klus is om enerzijds materieel/financieel de zaken op orde te krijgen maar nog belangrijker is de pastorale zorg. We kunnen en mogen als parochies niet al onze aandacht en onze inzet richten op het materiele. We zijn in de eerste plaats geloofsgemeenschap. En is onze eerste taak om het geloof levend te houden.

De toekomst lonkt

We hebben een paar weken geleden Pasen gevierd. Dat is de overwinning van het Leven op de dood. We willen blijven geloven dat wij als Rooms Katholieken van Utrecht betekenis hebben voor onze stad. Dat kunnen we niet volhouden als kleine van elkaar gescheiden eilandjes. We moeten het willen om de kracht te vinden voort te kunnen

door ons met elkaar verbonden te weten. Niet alleen in woord maar ook in daad. Iedere geloofsgemeenschap heeft een kracht en een zwakte. Wanneer we die kracht kunnen bundelen en afscheid kunnen nemen van onze zwakte, dan zal de katholieke presentie in Utrecht betekenisvol kunnen zijn en blijven.

Ik ontleen mijn kracht en vertrouwen in mijn priesterschap door mensen nabij te zijn in de verkondiging en de bediening van de sacramenten. Aan u vraag ik om uw kracht verder te doen groeien en, hoe moeilijk het ook is, afscheid te nemen van wat niet meer kan.

Met het verhaal van de Emmaüsgangers hebben we ons pastoraal beleidsplan vorm en inhoud willen geven. Tijdens de pastorale werkconferentie is gebleken dat hiervoor draagvlak is. Dat biedt hoop op de toekomst. En die toekomst lonkt vandaag naar ieder van ons. Samen met u wil ik doe toekomst vertrouwd vol tegemoet gaan. Na de zomer hopen we u een nieuw parochieblad aan te kunnen bieden. Een blad voor de drie parochies. Daarin zal natuurlijk ook ruimte zijn voor lokale gemeenschappen.

Utrecht in Kirkuk

“Waarom helpt niemand

Op uitnodiging van bisschop Mirkis hebben zuster Yosé Höhne Sparboth, Erik Borgman, hoogleraar theologie Platform voor Religie en Levensbeschouwing en pastoraal werker Gerrit Jan Westerveld een bezoek gemaakt aan Irak. Zuster Yosé maakte een reisverslag; dit is een verkorte versie van het eerste deel daarvan.

-Door Yosé Höhne Sparboth-

De reis begint met vertraging: technische storing aan het toestel. In plaats van om 07.00 uur vertrekken we om 15.00 uur via Istanbul naar Erbil.

Interreligieus

Met vier personen naar Kirkuk. Het is de eerste aanzet voor daadwerkelijk verbreding van het contact vanuit Utrecht, maar ook een beetje „urbi et orbi“, stad bezoekt en land kijkt mee. Leren van elkaars interreligieuze praktijken.

Aartsbisschop Mirkis zet meteen stevig aan, want er zijn toch wel verschillen. Hier in Irak is het daadwerkelijk samenwerken, elkaar helpen, goede burens zijn. Samen zorgen dat het land, ondanks alles, leefbaar blijft. In de vragen van het samenleven en overleven mogen we als mensen niet sektarisch zijn. Dan hebben we elkaar als Gods kinderen te respecteren en lief te hebben en te helpen. Dat is ook zijn “Vluchtelingen-studenten project”.

Mirkis heeft lang gehoopt dat de moslims van Europa een

brug zouden kunnen worden, maar de derde generatie begint mee te dwalen in de stevige verwarringen van hun oorsprongslanden. Na de eerste aanslagen in Parijs richtte Mirkis zich duidelijk tot Europa, wij, die migranten geen ruimte geven om binnen onze samenleving wortel te schieten, en daardoor sommigen drijven tot deze agressieve escape.

Ook pakt hij ons, Europeanen, aan op een té liberale, té makkelijke dialoog die vrijblijvend heen scheert langs de enorme problemen die zich manifesteren in de politieke situaties van moslimlanden. Dat kan niet enkel verklaard worden uit reactie, er is ook iets in de islam zelf dat deze fundamentalistische verwarring mogelijk maakt. “In zijn woorden moge Mohammed profeet zijn, in zijn leefwijze was hij het zeker niet”. Dat kan niet anders dan telkens weer tot problemen leiden onder zijn navolgers”... Wij, vier Nederlanders, weten: hij legt iets op tafel waar we in kleine groep verder op moeten doordenken. Want hij heeft een punt: met vrijblijvend wat

vriendelijkheden uitwisselen, doorgrond je niet de basis van deze massieve vormen van uitglijden.

Het volgende moment geeft Mirkis aan, dat terreur en dollar twee parallelle bewegingen zijn in de wereld. Geld en terreur. Hoe die samen „ontwikkelen“, dat moet in beeld gebracht worden, doorgrond worden. Maar de religieuze discussie tussen moslims en christenen kan niet helemaal daartoe herleid worden. Het is een eigen dialoog, en dan moet je durven gaan tot waar het pijn doet: zoeken naar waarheid, samen.

Een ondernemer

Wij werden rondgeleid langs verschillende bouwprojecten van het bisdom, waarvan sommigen zeer verrassend zijn. Een geslagen waterput die leidt tot de bouw van een carwash; een bakkerij die niet alleen een gebouw is maar ook een intelligent project waar vluchtelingen een baan krijgen. Er is een groot bouwproject, van grote ruimte voor evenementen, die voorlopig tot kerk zal gaan dienen.

nd ons”



logie en dominicaan, Arie-Nico Verheul, lid van het Utrechts
ebracht aan het werkgebied van bisschop Mirkis in Noord-

*Bisschop Mirkis en zuster Magdalena,
hoofd van de school*

Maar erboven is de echte kerk gepland, zodra dat geld er zal zijn. Ernaast een school. En er wordt onderhandeld om meer grond te krijgen van de gemeente, zodat er sportveld en schoolplein bij kan komen. Als we na alle bouwputten terug op honk zijn en enthousiast reageren richting Mirkis, constateert hij zelf lachend: „Ik had beter ondernemer kunnen worden!”

Etmaal studentenleven

Ook brachten wij een etmaal door in het studentenleven, sliepen in het huis bij de studenten en maakten hun dagelijkse routine mee. Ik zit in een huis waar vooral toekomstige verpleegkundigen zich hebben verzameld, een flinke groep Yezidi. Het gedrag van Europa komt op tafel: “Waarom helpt niemand ons? Europa helpt de christenen, andere landen helpen de moslims, niemand helpt ons. En wij hebben verschrikkelijke dingen meegemaakt, maken verschrikkelijke dingen mee. Weet u daar iets van?” Ik zeg dat ik er iets van weet, zonder alle verschrikking bij naam te

noemen. Ik weet namelijk niet wie van hen tot de diepte van de ellende heeft beleefd wat ISIS met de Yezidi deed. Ik kan zomaar diepe wonden raken, dus ik benoem kort wat ik weet en ik kan haar alleen maar gelijk geven. De zogenaamde democratische wereld die in deze regio nogal ontwrichtend heeft gewerkt, kijkt vooral weg. Of komt af en toe ineens met te groot vertoon. Ik zit op de grond, zij alle drie zitten op hun bed. We hebben geconstateerd dat ik hun grootmoeder ben. Toen ze vroegen hoe oud ik was zei ik: „oud”. Ze willen de leeftijd horen voordat ze het geloven. Ik draag mijn jaren met trots, maar ik moet realistisch zijn: het kortste eindje van mijn leven heb ik nog voor me en om me heen wordt druk gestorven, dus de jeugd is er definitief af. Zij hebben alles nog voor zich, en dan hoop ik dat „alles” láng is en vooral een beetje aardig. Wat ze achter zich hebben durf ik niet leven te noemen.

Met de Dominicanessen burenen, loop ik mee naar de kathedraal voor de viering. Arie Nico loopt met een student

mee, de soldaten bij de kerk nemen hem zijn rugzak af, die mag niet mee de kerk in. Hij kan hem later komen ophalen. Erik is dan ook terug, met studenten meegelopen die boodschappen moeten doen. We missen Gerrit Jan, die zit in een huis ver weg. Als wij de feestelijke maaltijd al verorberd hebben, wordt de verloren zoon afgeleverd. Nou ja, zoon... hij was daar toch meer een vaderfiguur, de andere twee ook.

Het was een goed initiatief, dat etmaal studentenhuus.

Yosé 's reisverslag is te uitgebreid om volledig in dit magazine op te nemen, maar als u meer wilt lezen over bijvoorbeeld haar bezoek aan het kleine ziekenhuis, de lagere school, de kathedraal en over haar gesprekken met Eric Nico, Anubis Kais en haar ervaring in de vrouwen-/mannenwereld ga dan naar onze website www.sintludgerus.nl. Eric Borgman heeft zijn ervaringen bijgehouden op de website van de Dominicanen in Nederland: www.dominicanen.nl/category/actueel/internationaal

Pinksteren

Ook voor gelovigen van nu?

De huidige parochies van katholiek Nederland zijn heel druk bezig met overleven, bestuurlijk en pastoraal, geestelijk en financieel.

Wie evenwel alle plannen en activiteiten analyseert, ontdekt dat het vooral draait om bundeling van krachten, herordening van besturen en teams, en helaas vaak om sluiting en verkoop van kerkgebouwen. Maar een katholieke herbezinning op het Evangelie van Jezus en op het Pinksterfeest van de jonge Kerk blijkt praktisch te ontbreken. En daar ligt nu juist de bron van nieuwe inspiratie en frisse levenskracht, getuige ook de vele niet-katholieke geloofsgemeenschappen in ons zelfde Nederland van anno 2017.

Als bijdrage aan de nodige herbezinning biedt het Centrum voor Parochiespiritualiteit deze bezinningsmiddag aan over het Pinksterfeest van de jonge Kerk. Onder begeleiding van pastor Koos Smits (verbonden als pastor aan de Ludgerusparochie in Utrecht) lezen we samen hoofdstuk 2 van het Bijbel boek de



Handelingen van de Apostelen. We worden uitgenodigd om dit verhaal over de komst van de heilige Geest en de geboorte van de Kerk toe te passen op ons eigen leven en op onze eigen geloofsgemeenschap.

Het Centrum voor Parochiespiritualiteit nodigt u van harte uit voor de bezinning onder leiding van pastor Koos Smits op donderdag 8 juni 2017!
Locatie: Tuinzaal van Klooster Brakkenstein (ingang:

Pastoor Wichersstraat)
Heijendaalseweg 300,
6525 SM Nijmegen

Programma

13.30 u – 14.00 u:
ontvangst met koffie en thee
14.00 u – 15.00 u:
Lezing en bezinning door pastor Koos Smits: Aan de slag met Handelingen 2
15.00 u – 15.15 u:
koffiepauze
15.15 u – 16.30u:
Voortzetting bezinning en discussie

Aanmelding/Info

Aanmelding graag vóór 3 juni 2017 via:

cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl
of tel. (024) 355 80 29.

Kosten

Voor deelname aan de bezinningsbijeenkomst (inclusief koffie en thee) vragen wij een vergoeding van € 5, graag ter plaatse te voldoen.

Bereikbaarheid

OV vanuit Nijmegen CS:
buslijn 3: Berg en Dal /
Afrikamuseum buslijn 14: Richting
Nijmegen Brakkenstein

Rooster vieringen

Ludgerusparochie t/m zondag 27 augustus 2017 ¹⁾

	Antoniuskerk zo. 10 uur	Dominicuskerk zo. 10 uur	Jacobuskerk zo. 11 uur	Josephkerk wo. 9.30 uur vr. 16 uur	Nic. Mon. kerk zo. 10 uur	Rafaëlkerk zo. 11 uur
Do. 25 mei. Hemelvaart	Zie Dominicus	10 u. Kapel Woord & gebed	11 u. Woord & gebed			p. Rentinck
Za. 27 mei.						p. Oostendorp
Zo. 28 mei.	Antoniusviering	p. Essing	Woord & gebed		Woord & gebed	p. Oostendorp
Vr. 2 juni		10 u.	10.30 p. Huitink	10.30 u. p. Smits		
Za. 3 juni.						p. Rentinck
Zo. 4 juni. Pinksteren	Zie Dominicus	Woord & gebed	Woord & gebed p. Höffe		Woord & gebed	10 u. p. Smits
Ma. 5 juni. 2^e Pinksterdag						11 u. p. Rentinck
Za. 10 juni						
Zo. 11 juni.	Antoniusviering	Woord & gebed	Woord & gebed		Woord & gebed	
Za. 17 juni.						
Zo. 18 juni.	Antoniusviering	Woord & gebed	Gebed&ontmoeting		Woord & gebed	
Za. 24 juni.						
Zo. 25 juni.	Antoniusviering	Woord & gebed	Woord & gebed		Woord & gebed	
Za. 1 juli.						
Zo. 2 juli.	Zie Dominicus	Woord & gebed			Woord & gebed	
Vr. 7 juli.		10 u.	11 u. p. Huitink	10.30 u. p. Smits		
Za. 8 juli.						
Zo. 9 juli.	Antoniusviering	p. Essing	Taizé		Woord & gebed	
Za. 15 juli.						
Zo. 16 juli.	Antoniusviering	Woord & gebed	Woord & gebed		Woord & gebed	
Za. 22 juli						
Zo. 23 juli	Antoniusviering	Woord & gebed	Gebed&ontmoeting		Woord & gebed	
Za. 29 juli						
Zo. 30 juli	Antoniusviering	Zie Antonius	Woord & gebed		Woord & gebed	
Vr. 4 aug.		10 u.	11 u. p. Huitink	10.30 u.		
Za. 5 aug.						
Zo. 6 aug.	Zie Dominicus	p. Essing	Taizé		Woord & gebed	
Za. 12 aug.						
Zo. 13 aug.	Antoniusviering	Zie Antonius	Woord & gebed		Woord & gebed	
Za. 19 aug.						
Zo. 20 aug.	Zie Dominicus	Woord & gebed	Gebed&ontmoeting		Woord & gebed	
Za. 26 aug.						
Zo. 27 aug.	Antoniusviering	Zie Antonius	Woord & gebed		Woord & gebed	

WEEKVIERINGEN:

Antonius: wo. 19.00 Vesper | vr. 18.00 Gregoriaanse vesper | **Dominicus:** vr. 10.00 Wereldwake | **Rafaël:** do. 9.30 Eucharistie | za. 19.00 Eucharistie of Woord & Gebed en andere dagen: zie Ludgerus Actueel |

1^e Vrijdagviering: Dominicus 10.00 ; Joseph 10.30 ; Jacobus 10.30 | **2^e vrijdag** Joseph 16.00 Vespers

Vieringen Spaanstalige gemeenschap: Nicolaas-Monicakerk 11.30 2^e, 4^e en 5^e zondag

1) NB update 01-05-2017 ; tussentijdse wijzigingen voorbehouden; **Raadpleeg** op www.sintludgerus.nl de **Ludgerus Actueel** van lopende week of bel het centraal secretariaat (030-2441319) voor actuele informatie.

Verhalen uit de buurt

Nouafel

Zijn stralende ogen kijken mij vanaf zijn foto aan. Een vrolijk jongetje met een brede lach. We staan in een kringetje op het pleintje in de buurt. In het midden staat de foto van Nouafel omringd met kaarsjes. Toen was hij drie. Nu zou hij negen jaar geweest zijn. Nouafel kijkt ons aan alsof het leven hem toelacht. Maar het leven lachte hem niet toe. Op driejarige leeftijd werd hij omgebracht door zijn stiefvader. 'Wat voor kind zou het geweest zijn?', vraagt zijn moeder zich af. 'Waarom moest dit gebeuren?' Met elkaar voelen we de pijn, woede en het grote gemis van zijn moeder en zusje. Het raakt me dat zijn moeder deze herdenking heeft georganiseerd en dat ik daarbij mag zijn. Een van de burens heeft een gedicht geschreven wat ze voordraagt:

Jij bent niet meer op deze wereld. Mama vraagt zich af hoe het met je gaat. Hoe is het met je in de hemel. Ik weet dat deze bestaat. Kun je daar jezelf ontplooien? Daar ben je gelukkig en vrij. Je mama zoekt naar een oplossing en vraagt: Kon ze je nog maar eens

opzoeken, vasthouden en knuffelen, dat wil ze nog zo graag. Geen woord drukt uit de droefheid en niets geeft weer de pijn. Aan alles dat zij wenste en dat niet zo mocht zijn. Als een klein wit wolkje gedreven door de wind. Kijken wij omhoog lief mensenkind. En zie als een vlucht, een klein wit wolkje gaan langs de heldere blauwe lucht.

Er schiet een brok in mijn keel en ik voel de tranen opkomen. Ook bij zijn moeder komen de emoties boven. De sterkte vrouw die ik altijd zie vechten voor haar dochter en tegen de pijn en de vooroordelen, breekt. Daar staan we dan op het pleintje. Een beetje omslachtig laten we een blauwe wensballon op. 'Ik wens dat hij hier weer was', verzucht zijn moeder. Samen turen we de wensballon na. De woorden van het gedicht klinken nog na in mijn hoofd. 'Als een klein wit wolkje gedreven door de wind. Kijken wij omhoog lief mensenkind.'

Elizabeth van Dis, Buurtpastor van de Rietveldbuurt



Waarom wachten tot het laatste moment? Maak nu alvast kennis met Barbara.

Dat het moment van afscheid een keer komt, staat vast. Voor ieder persoon. Hoe dat moment eruit mag komen te zien, kan op allerlei manieren worden ingekleurd. Het lijkt vaak 'zo ver weg'. Toch kan het verlichting geven, om uw persoonlijke wensen nu alvast kenbaar te maken. Voor uzelf, maar ook voor uw naasten.

Barbara uitvaartverzorging werkt sinds 1955 aan het waarmaken van de persoonlijke wensen van allerlei mensen. Zodat ieder afscheid even uniek en bijzonder wordt, als de persoon zelf. Wilt u alvast van gedachten wisselen over uw persoonlijke afscheidswensen? Kom dan langs in Utrecht of Vleuten en maak kennis met de mensen en de mogelijkheden van Barbara uitvaartverzorging. Bel (030) 296 66 66, of kijk op www.barbarauitvaart.nl



Barbara uitvaartverzorging | Egginklaan 51, 3527 XP Utrecht | Nieuwe Vaart 5, 3451 AH Vleuten | T 030 296 66 66 | E info@barbarauitvaart.nl | W www.barbarauitvaart.nl

Agenda berichten

VIERINGEN

21 Mei 17.00-18.00 uur: Zondagavondzang

Tijdens deze vespers worden composities gezongen van de Franse dominicaan André Gouzes, met Nederlandse teksten van dominicaan Henk Jongerius. Het kernkoor Schola Dominicana zingt om 15.30 uur in en wie wil zingen, mag aansluiten.

Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat

Vervolgdata: 24 september (vanaf september weer iedere laatste zondag van de maand)

Aanmelden voor kernkoor en/of info: secretariaat@dominicuserkerktrecht.nl of tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Vrijdag 26 mei, 10.00 uur: Wereldwake

Iedere vrijdag (behalve de eerste vrijdag van de maand) wordt achterin de Dominicuskerk om 10.00 uur een korte wake gehouden om stil te staan bij de situatie in de wereld, met kaarsen, teksten, muziek en gebeden. In een boek kunnen intenties of gedachten worden opgeschreven.

Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat

Vervolgdata: iedere vrijdag (m.u.v. de eerste vrijdag van de maand, dan is er om 10.00 uur Eerste-Vrijdagviering)

Zondag 4 juni, 10.00 uur: Bid & Breakfast

Elke eerste zondag van de maand komen we in de ontmoetingsruimte van de Dominicuskerk met jong en oud samen voor Bid & Breakfast. Alle aanwezigen nemen iets mee als ontbijt. We delen dat met elkaar, vertellen verhalen uit de Schrift, luisteren naar muziek, zingen en bidden. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Wilt u een keer mee voorbereiden, neem dan contact op via: secretariaat@

dominicuserkerktrecht.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Locatie: ontmoetingsruimte Dominicuskerk

Vervolgdata: iedere eerste zondag van de maand, m.u.v. juli en augustus

Rafaëlkerk: Het wordt weer Pinksteren!

De gezamenlijke kerken in Overvecht organiseren voor de derde keer een feestelijke Pinksterviering in de openlucht in het Park de Watertoren, het terrein achter de Rafaëlkerk. Iedereen is op 4 juni 2017 van harte welkom!

De viering is van 11:30 – 12:30 uur. Daarna is er een picknick. Neemt u zelf eten en drinken mee? Bij aankomst op het veld levert u uw lunchpakket op een centraal punt in. Aan het begin van de picknick staat alle meegebrachte lekkers op grote tafels klaar om samen te delen. Het Pinkstervuur wordt ontstoken, en we zullen samen zingen en bidden.

Neem eventueel zelf een stoel of een kleedje mee om op te zitten. Er zijn enkele zitbanken.

Voor de kinderen is er een apart programma. Bij slecht weer kijken we uit naar de Johannescentrumkerk, Moezeldreef 400.

De eucharistie viering in de Rafael is om 10:00 zodat u deze Pinksterviering ook kunt meemaken. We hopen op een grote opkomst!

Evangelische Broedergemeente Utrecht, Buurtkerk Overvecht, Johannescentrumgemeente, The Living Tree, Leger des Heils Korps Utrecht, R.K. Rafaëlkerk, Vrije Evangelische Gemeente

Openstelling Josephkerk

De Josephkerk is vanaf de maand mei t/m september iedere woensdag en zaterdag van 14-16 uur open voor een gebed, kaarsje opsteken of voor bezichtiging.

VERDIEPING

Zondag 14 mei, 20-22 uur: Kenniscafé 'Universiteiten in verandering'

Digitalisering, internationalisering, afnemende overheidsbekostiging, toenemende samenwerking met de markt, life long learning en de opkomst van 'alternatieve feiten' hebben grote invloed op de universiteit. Kan de universiteit zich als instituut handhaven en hoe ziet deze er in de toekomst dan uit? Prof.dr. Arthur Mol, rector magnificus van Wageningen University, vertelt erover in het Kenniscafé.

Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld)

Dinsdag 6 juni, 20.00 - 21.30 uur: Dominicusleesgroep leest Halik

De Dominicusleesgroep leest De nacht van de biechtvader van Tomáš Halik. De essays in dit boek bevatten onder andere filosofische overpeinzingen over het paradoxale in de Bijbelse leer, analyses van de hedendaagse cultuur en psychologische observaties uit Haliks werk als biechtvader. Per avond wordt een of twee hoofdstukken besproken. U kunt nog meedoen.

Vervolgdata: eerste dinsdag van de maand, m.u.v. juli en augustus

Locatie: Kapittelzaal, Palestrinastraat 1
Kosten: €19,50 (aanschaf boek)
Aanmelden: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).

Dinsdag 13 juni, 20.00-21.30 uur: Begeleide meditatie

Laatste van een reeks begeleide meditatie rond teksten, afbeeldingen en muziek van Hildegard van Bingen. Met behulp van verschillende meditatievormen ontstaat aandacht voor wat in jou leeft en oefen je in ontvankelijkheid. We putten daarbij uit bronnen uit de christelijke traditie. Iedereen met enige meditatie-ervaring is welkom.

Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1

Vervolgdatum: in het najaar start een nieuwe reeks

Kosten losse avond: €15,-

Aanmelding en informatie: info@seintjebos.nl

CULTUUR

Zondag 28 mei, 15.00 uur: Concert 'Dromen van het licht'

Het voorjaarsconcert van Kamerkoor Amor Vincit heeft als titel 'Dromen van het Licht'. De belangrijkste thema's uit de te zingen werken zijn dromen, de dood, de toekomst en het licht. Er worden onder andere liederen gezongen van Sibelius, Duruflé en (het Requiem) van Fauré. Het koor staat onder artistieke leiding van Michel de Kort.

Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat

Toegang: volwassenen €12,50, kinderen t/m 12 jaar €5,-

www.denieuwedominicus.nl

www.amorvincit.nl

Zondag 11 juni 2017, 15.00-16.15 uur: Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni

Het is 1880, Paasochtend. In een Siciliaans dorp maakt iedereen zich klaar voor de mis, behalve Santuzza, die zit te wachten op de terugkeer van haar geliefde, Turiddu. Die heeft haar in de steek gelaten en is voortdurend te vinden bij het huis van Lola. Uit wraak licht Santuzza Alfio, de echtgenoot van Lola, in. Met dramatische gevolgen ... Deze spannende opera wordt uitgevoerd door OperaUtrecht, in samenwerking met een projectkoor.

Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht

Toegang: volw. € 10,- in de kerk; reservering bij Dominicus en/of OperaUtrecht volw. € 7,50; kinderen € 2,50; inclusief drankje na afloop

Reserveren: info@denieuwedominicus.nl of 030 293 5245 (werkdagen 9.00-12.00 uur); operautrecht@gmail.com of 06 5339 3807

Voor meer info: www.denieuwedominicus.nl of www.opera-utrecht.nl

OVERIG

Donderdag 15 juni, 14.30-16.30 uur: Contactmiddag voor 55-plussers

In een ontspannen en gezellige sfeer is er alle gelegenheid voor ontmoeting, gesprek en spel – o.a. scrabble, rummikub, sjoelen, dammen, schaken – voor alle 'ouderen' van 55+ in Utrecht-West.

Locatie: Dominicuskerk, refter, Palestrinastraat 1

Vervolgdata: iedere derde donderdag van de maand, m.u.v. juli en augustus

Contactpersoon: Mieke Pijper, Noltheniusstraat 53, 3533 SG Utrecht, tel: 030 2945721, erikmieke@zonnet.nl

BBQ Rafael

Op zondag 4 juni houden we de jaarlijkse BBQ. De BBQ begint rond 16:00 uur. De zaal is open om 15:00. We hopen op goed weer, zodat we buiten kunnen zitten in de tuin. We vragen u wel van te voren op te geven. Dit kan via email (secretariaat.rafaelparochie@gmail.com) of via formulier die binnenkort beschikbaar komt. Kosten zijn 6 euro. Zoals gebruikelijk, als u mee wil helpen, geef dit even door.

Huiskring in de Rafaelkerk start weer

Sinds de zomer van 2014 komt een maandelijks huiskring bijeen. Basisidee is, dat in de oerkerk na het Pinksterfeest de christen samen kwamen bij hun eigen huizen. Juist in een kleine huiskring kan het geloof intens en persoonlijk beleefd worden.

Op 3 mei start de huiskring weer en komt om de 14 dagen om 15:00 uur in de Rafaelkerk.

(de volgende datums zijn 17 mei, 31 mei, 14 juni)

Door de week ontmoeten in de Rafael

- De soosmiddag is elke dinsdag middag vanaf 13:00
- Elke donderdag ochtend gezellig koffie drinken na de viering van 9uur
- U kunt elke donderdag middag vanaf 13:00 klaverjassen

Tridentijnse Mis in de Rafaëlkerk.

De maandelijks Latijnse Tridentijnse Mis in de kapel van de Rafaelkerk blijft doorgaan normaal

op elke eerste woensdag van de maand om 19:00 uur, begeleid door een kleine Gregoriaanse schola. De eerst volgende data zijn : 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september. Na de Heilige Mis volgt de samenkomst van de huiskring met Bijbelstudie.

50 jaar Rafaël

In voorgaande eeuwen, zelfs nog in het begin van de vorige eeuw, werd er veel geld en energie gestopt in de bouw van een kerk, een Godshuis. Een kerkgebouw was meestal het markantste gebouw in een stad of een dorp. Kosten nog moeite werden bespaard voor de buitenkant en voor de binnenruimte. In de tijd dat de kerken werden gebouwd in Overvecht kon dat niet meer en moest een kerk voor een goede prijs worden gebouwd.

De grond kon na overleg met de gemeente verkregen worden en was al snel daarna bouwklaar. Op 26 december 1966, kon door Deken Harmelink de hoeksteen worden gelegd, en begin juli 1967 gingen de uitnodigingen de deur uit voor de plechtige ingebruikneming op zondag 30 juli 1967

Nu in 2017, ook op zondag 30 juli, bestaat de kerk 50 jaar. We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom zal na de vakantieperiode in een feestelijke viering aan dit jubileum aandacht worden besteed.

Advertentie



ANBI nr. 813846481

**Sint Thomas
Stichting**

**Katholiek onderwijs in India is
mogelijk door uw hulp.**

Wilt u ons helpen?

www.ststart.nl • Pastoor G. Paimpillil • Tel. 0650.813862

IBAN: NL22 ABNA 0477 6873 34, t.n.v.
St. Thomas Stichting Driehuizerkerkweg 113
1985 HB Driehuis

Iemand
verliezen
is al erg
genoeg



UITVAARTVERZORGING H. AGTERBERG

Wolter Heukelslaan 50, 3581 ST Utrecht. 030 - 251 09 82.
www.agterberg.nl